

De Waterhoek-gazette

EEN UITGAVE VAN HET WATERHOEKBESTUUR

Uitnodiging Lente-Aperitief

Graag nodigen we alle buren en sponsors uit op zondag 14 april voor het jaarlijkse Lente-aperitief. Eén van de leukste initiatieven op de Waterhoek. Vijf redenen waarom je er bij moet zijn:



Uitnodiging

14
april

1. Zeer verzorgde hapjes en drankjes:

We bieden graag een waaier aan van warme en koude hapjes. Van kippeboutjes, chocola-moussekes, ... Allen die er al bij waren kunnen het beamen: nergens vind je zo'n lekkere hapjes als op het Lente-aperitief. ook de Cava en de bieren en frisdranken zijn à volonté...

2. Een mooi en uniek kader

We zitten in de showroom van de garage. Volvo. Alle wagens zijn voor de gelegenheid buiten gereden, zo hebben we voldoende plaats. We zitten achter glas, zodat we van het zonnetje kunnen genieten, zonder de koude wind te voelen.

3. Volledig gratis

Dankzij de opbrengst van het zomerfeest, kunnen we onze andere activiteiten organiseren. Deze uitgebreide receptie wordt dan ook volledig gratis aangeboden.

4. Een toffe datum:

Dat het een lange en koude winter was, dat zullen we geweten hebben. Het mag dus stilletjes aan tijd worden voor de lente en de zon, zodat we weer aan het "buitenseizoen" kunnen beginnen. Geen nieuwjaarsreceptie dus in de drukke januarimaand, maar een beter tijdstip bij het krieken van de lente.

5. Je kent er altijd mensen

Tijd dus om eens bij te babbelen met de buren. Ook de nieuwe inwoners nodigen we graag uit: je leert er gemakkelijk andere buren kennen

Praktisch

Datum: Zondag 14 april 2013

Aanvang: 11u

Locatie: Showroom van de Volvo-garage, in de Waterstraat

We kijken er alvast naar uit je te mogen ontmoeten.

Ignace Crombé verzorgt de kindershow

Ignace Crombé is met de micro in de hand geboren. De Miss Belgian Beauty-verkiezing zal wel een hoogtepunt zijn in de carrière van Ignace. Hierdoor kreeg hij de meeste naam-bekendheid en 18 jaar lang was het zijn jaarlijks terugkerend topevenement.

Organiseren zit Ignace Crombé duidelijk in het bloed, maar presentatiewerk is meer dan een hobby geworden. Zijn agenda staat dan ook boordevol. Zijn professionele aanpak brengt hem wekelijks op de meest diverse openluchtpodia, in feesttenten, parochiezalen en casino's waar hij zich ontpopt tot een all-round presentator.

Zijn kindershow (natuurkriebels, de groene planeet, de sportkampioen, de televisieparade, de malle molen) boeiden reeds meer dan 250.000 jongens en meisjes. Tijd dus om hem ook eens naar de Waterhoek te halen.

Ignace Crombé is sinds jaren gespecialiseerd in de presentatie van zijn educatieve kindershow, waarvan hij het concept zelf ontworpen heeft: De Malle Molen met spelletjes rond diverse thema's.

De kindershow gepresenteerd door Ignace Crombé zijn nog steeds een groot succes op de meest uiteenlopende evenementen. Kinderen van 4 t/m 12 jaar spelen gedurende anderhalf uur leuke en educatieve spelletjes.

De kindernamiddag gaat door op zaterdagnamiddag 6 juli. De kinderen worden opgehaald met de Kindertapuittram.



Kort Nieuws

Guy'tje is getrouwd

Guy Amez is reeds jarenlang bestuurslid in het comité én sterfoetballer in onze minivoetbalploeg. Hij woont (voorlopig nog) in de Tapuitstraat 83. Guy heeft de liefde gevonden in Ruislede, waar hij Myriam Desmet is gaan halen. Op vrijdag 18 januari zijn ze in het gemeentehuis aldaar getrouwd. De Waterhoekvlag mocht natuurlijk niet ontbreken.



Een mooi nieuw avontuur, dat wensen we hen toe. Alle geluk en lief (de) hun hele leven lang. Proficiat Myriam en Guy. Ze bouwen momenteel een nieuw liefdesnestje in de Waterstraat, naast Nop & Noor, waar ze dit jaar nog hopen in te trekken. Het huis in de Tapuitstraat is inmiddels verkocht aan jonge twintigers die er begin juli komen wonen. Guy zal dus enkele maanden De Waterhoek moeten verlaten tot hun nieuwe huis klaar is.

Werken op de Waterhoek



Waregem-Cars heeft zijn personeelsbestand uitgebreid met 2 nieuwe jonge medewerkers. Echte Waterhoekers, Ahmet Biyikli woont in de Waterstraat 106 en is hun jongste techniek, Simon Vercruyssen woont in de Tapuitstraat 15 en is aangeworven als Service adviseur (receptie). Zo zie je dat Volvo Waregem-cars niet alleen zorgt dat jaarlijks onze lentreceptie kan doorgaan in hun toonzaal, maar dat ze ook zorgen voor tewerkstelling in en aan Waterhoekers.

Gratis kaarten Xterieur

Van 12-14 april gaat de tuinbeurs Xterieur door in de Xpo te Waregem. We hebben hiervoor een beperkt aantal gratis kaarten. Heb je interesse? Geef je naam en aantal door aan één van de bestuursleden en we gooien ze graag in de bus.

In Memoriam

Marcel Devos,

Met droefheid nemen wij afscheid van Marcel Devos. Hij was geboren te Waregem op 25 augustus 1932 en godsvruchtig thuis overleden op 6 februari 2013. Marcel was actief bij Okra en het dienstencentrum Gaverke en was jarenlang bestuurslid op de Waterhoek.



Kruisjesstraat 28... het ouderlijk huis van de Kamiel Devos en Maria Vancaerenest...

Eén van de eerste huizen op de Waterhoek...

Naast het ouderlijk huis, een stuk bouwgrond voor alle kinderen...

Marcel en Blanche bouwden er, net zoals zijn broers Maurice en Michel en de zus Bertha...hun droomhuisje...

Het begin van een leven op en rond Waterhoek...

Ze woonden niet alleen op de Waterhoek, ze leefden ook op de Waterhoek. Zo was Marcel, via zijn broer Maurice, jaren actief in het Waterhoekbestuur... Een helpende hand bij het organiseren van de Waterhoekfeesten, alsook helpen bij verschillende taken, dat was iets voor Marcel... De positieve ingesteldheid op vele talrijke momenten blijft ook eeuwig in onze gedachten...

Of laten we de tekst van Bram Vermeulen een beetje veranderen... Marcel, je hebt een steen verlegd in een rivier op de Waterhoek. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen.

Nog steeds wordt er in één of andere vergadering gedacht aan de vele voorgangers uit het Waterhoekbestuur, dus zo ook aan Marcel en Blanchke...

Marcel... We denken terug aan het helpen tijdens de eucharistievieringen in de tent op de weide tijdens de Waterhoekfeesten met pastoor Frans...

We denken terug aan één van de drijvende krachten bij de organisatie van de Waterhoekloopkoers waar Marcel meestal de koord vasthield bij het vertrek van iedere loopkoers.

We denken terug aan de talrijke uren van achter den toog staan tijdens de Waterhoekfeesten, meestal in duo met Maurice aan den tap.

We denken terug aan het helpen organiseren van vele activiteiten op de Waterhoek...

Ja, Marcel en Blanchke, we misten jullie al op ons laatste Sinterklaasfeestje, juist die dag werd Marcel opgenomen in het ziekenhuis...

Marcel, namens de bewoners van de Waterhoek ...DANK... Dank als voorganger, als één van de voorgangers van het bestuur van de Waterhoek...Blanchke, we blijven verder werken met jullie in gedachte...

Vanwege De waterhoek

